

Bron: kanaalridder.blogspot.nl



Sinterklaasboekje



Jan Steen



Angst



Stoure kinderen

VI. Hoe zij aan boord komen en hoe zij daar verblijf houden.



In deze zuten al te gaar  
De stoute kinderen paar bij paar.  
Zij werden dan in 't rûm geslân,  
Waar men hen naast elkaar had staan.  
Want 's morgens om een uur of acht  
Werd aan de kleinen „voer“ gebracht.

Dan gaf hen Pieterman een nap  
Met roggebrood en gerstetap.  
Voor elken zak een groote, en dan  
Met thee en melk een halven kan,  
En 's middags kregen zij aan boord  
Vol pekelvleesch en groote goet.

Van hongerijsden dus geen spraak,  
Maar wel van angst. Wanneer gekraak  
Van 't hout of 't want zich hooren deed.  
Dan zaten ze allen in 't zweet.  
Dan dachten ze allen: „'t is niet pluis;  
„Ach waren wij tocht nog maar thuis.“